

6 augustus 2016

op de canalpride
gezocht naar de steiger,
aan de pier,
waarin ik als verstekeling
met mijn zemannskleding hier

Ik had de dag van mijn leven,
Wat cordaan aan mij had gegeven
met de stad op z'n kop
met de mensen van cordaan,
en mij erop, daar in de jordaans

Vele liederen kwamen voorbij
met gedacht van smart,
aan tante Leen en Johnny Jorjaan
wrocht het gebeuren in de jordaans
met de Boot van Cordaan
Bedankt jullie allen, ik zal nooit vergeten
wat jullie voer mij hebben gedaan

Hartelijke groeten
Eugenie

